



Nieuwsbrief

29-10-2014

Dag ouders van groep 7 en 8,

Dat was een druk weekje met allerlei activiteiten en dan ook nog het dagelijkse werk. Afgelopen dinsdag zijn we naar het Rijksmuseum geweest. Het was weer fantastisch geregeld. De kinderen kregen allerlei verhalen bij schilderijen te horen. Ondanks dat we vorig jaar ook zijn geweest, was het weer een feest. Je krijgt een andere verteller die weer iets anders zegt over de schilderijen. Of we gingen kijken bij schilderijen die we nog niet hadden gezien.

Vandaag, vrijdag, zijn we naar de boerderij geweest in Balkbrug. Nu werden we ook kosteloos vervoerd met een bus. Bij de boerderij werden we in twee groepen gesplitst en kregen we alles te horen over een veeteelt bedrijf. Sommige leerlingen waren eerst wat huiverig voor de honden en de koeien maar dat duurde niet lang. De pinken en de kalfjes werden vertroeteld. Sommige kinderen durfden zelf hun hand in de mond van een kalf of pink te drukken zodat deze daarop kon sabbelen. We kregen drinken en een blokje kaas en we konden een nep koe melken.



Groep 7 heeft de rekentoets gemaakt en dit weekend zal ik ze nakijken. Spannend. Groep 8 begint volgende week met de rekentoets.

**NIET VERGETEN:** groep 7 heeft dinsdagmorgen zwemmen.

14 november beginnen we met groep 6,7 en 8 met creamiddagen. U krijgt van Bert Willering hierover informatie komende week. De bedoeling is dat kinderen 5 weken achtereen over een onderwerp werken. Dit kan zijn solderen, haken, borduren, naaien met de naaimachine, papier-maché of..... In het begin van het jaar heb ik het gehad over oudermorgens. Deze zullen plaatsvinden op 17 en 26 november. U kunt de klas dan een uurtje bezoeken. U ziet het reilen en zeilen van de klas. De tijden zijn : 8.30-9.30 en 9.30-10.30 en 10.45-11.45. De intekenlijst hangt aan de deur van onze klas vanaf 10 november. U bent van harte welkom. Een voorwaarde bij deze bezoeken is wel dat als de kinderen stil moeten werken, u als ouder ook stil bent. Dat kunt u zien aan het stoplicht op de twee witte borden. Als het stoplicht op rood staat moet er stil gewerkt worden. Als het stoplicht op oranje staat, mogen de kinderen zacht met elkaar overleggen. Er kunnen 4 ouders per uur aanwezig zijn in de klas.

Met geschiedenis zijn we begonnen aan de Franse tijd. We ontdekken hoe we aan onze achternamen zijn gekomen, wie was Napoleon, wat was de Franse revolutie, wat zijn patriotten en prinsgezinden nog veel meer. U ziet het er valt heel wat te ontdekken. We doen dit met groep 6,7 en 8 samen op dezelfde manier als het onderwerp van de Kinderboekenweek. Via allerlei werkvormen leren de kinderen verschillende dingen over de Franse tijd.

Tot zover

Vronie.