



Nieuwsbrief

1-2-2015

Dag ouders van groep 7 en 8,

De rapporten met de kind plannen zijn mee naar huis. Met alle kinderen heb ik kort hun rapport besproken en konden ze mij vragen stellen. Verder hebben we allemaal een nieuw persoonlijk kind plan opgesteld, voor de komende drie maanden. Ook dit kind plan is bij het rapport gevoegd en bij de gesprekken bespreken we het rapport en het oude en nieuwe kind plan. Het is mooi om te zien hoe goed de kinderen zelf nieuwe doelen weten te formuleren voor de komende maanden.

Voor 22 mei hebben zich al 2 vaders opgegeven om mee te gaan naar het herinneringscentrum Westerbork. Ik hoop dat er nog meer vaders volgen.

De komende maand werken we met techniek in ieder geval een keer in de week over bruggen. Komende dinsdagmiddag geeft meester Nieuwenhuize ons een les over een bekende bruggenbouwer. We gaan kijken naar verschillende soorten bruggen en hun verbindingen en we leren allerlei nieuws over bruggen. Verdere informatie hierover volgt later.

We hebben met geschiedenis afgesloten de lessen over Aletta Jacobs. De eerste vrouwelijke studente in Nederland en de eerste vrouwelijke dokter. Zij heeft veel betekend voor de vrouwenemancipatie en het vrouwen stemrecht. We gaan nu werken ( ongeveer 2 a 3 weken) over Vincent van Gogh. Wie was hij? Wat heeft hij gedaan voor de Nederlandse kunst? Hoe herkennen we zijn schilderijen en schilderstijl? Na Vincent van Gogh beginnen we te werken over de Eerste Wereld oorlog en daarna de tweede Wereld oorlog.

Voor dat we Aletta Jacobs hadden behandeld hebben we het gehad over het gevangenis wezen in Nederland rond 1700-1800. We hebben gewerkt over het gevangenis museum van Veendam. Als het goed gaat, gaan wij 10 februari rond half 9 met de bus, op weg naar het gevangenis museum. We zijn rond 13.00 terug bij school. (Ik schrijf als het goed gaat, omdat het mij niet lukt, om extra bevestigd te krijgen, dat het ook werkelijk doorgaat). Ik ga er van uit dat we gaan en daarom vraag ik u, om de kinderen brood en drinken mee naar school te geven. We eten dan, als we terug komen ,gezamenlijk op school.

De kinderen krijgen verschillend huiswerk op, om te maken of te leren. Voor de komende week moeten ze de landen van Europa leren. Ze hebben samen eerst zelf alle landen opgezocht en daarna hebben we ze gezamenlijk nagekeken. Sommige kinderen moeten 44 landen leren, anderen 24.

Tot zover,

Vronie

