



Dag ouders van groep 6,

De eerste twee weken zitten erop. Wat een energie krijg ik van deze klas een erg leuke/sociale groep. Ook het zingen en muziek maken gaat ze goed af, mooi om iedere dag opnieuw psalmen en liederen te zingen voor onze Schepper. Deze week zijn de dagopeningen gehouden over koning Saul en Samuël de profeet. Mijn vorige baan was binnen het openbaar onderwijs, wat is het dan weer mooi om iedere dag met de kinderen de dag te openen met de bijbel en daarbij te vertellen.

Inmiddels heb ik het merendeel van de ouders gesproken. Het is goed om elkaar bij te praten, ondanks dat ik de kinderen nog maar twee weken heb meegemaakt. Enkele ouders heb ik al verteld dat de aandacht de komende weken, misschien wel maanden, zal liggen bij het werktempo. Het werktempo is over het algemeen laag, vaak veroorzaakt door het niet zelfstandig kunnen werken en de sociale contacten.

De komende weken wil ik de rekenaars centraal zetten in de klas. Dit omdat ik merk dat er veel leerlingen zijn die de tafels nog niet geautomatiseerd hebben. De komende week zal ik extra oefenen met de tafel van 3. Middels de computer en extra aandacht in de klas, hoop ik dat de leerlingen deze tafels gaan beheersen. Ook thuis kunnen de kinderen oefenen op www.tafelsoefenen.nl

Komende maandag is er een groepsavond, inmiddels hebt u de uitnodiging kunnen lezen via diverse media. U bent van harte welkom ook om kennis te maken met mij, als dat nog niet gelukt is.

Huiswerk voor vrijdag 5 september:

- Tafel van 3, oefenen via www.tafelsoefenen.nl
- Levend Water: Les 2, uit het hoofd.

