

Klassennieuws

Calvijn

groep 6/7

Start nieuwe schooljaar:

We zijn weer van start, best ook weer even wennen, ineens zit je toch weer in een andere groep en zijn de dingen net allemaal weer even anders. Maar na een weekje in groep 6/7 zitten we toch allemaal ook weer in het gewone ritme. De kinderen pakken de afspraken en de regels in en om school goed op, we kunnen dat merken aan de rust die er heerst. Ook het werken met het kiesbord gaat steeds meer vanzelf. De kinderen kunnen met het bord heel mooi zelf bepalen wanneer ze een bepaalde opdracht gaan doen. Sommige opdrachten zijn verplicht en andere opdrachten zijn als extra werk bedoeld. De kinderen vinden het tot nu toe erg fijn om er mee te werken!

Groepsvormend thema:

Direct bij de start van school zijn we gestart met het thema; 'Plekkie'. Bij dit thema mogen de kinderen een presentatie maken over zichzelf! Doel van deze presentatie is het elkaar beter leren kennen. Volgende week hopen we allemaal een korte presentatie te geven en leren we weer nieuwe dingen van en over elkaar. Tijdens dit thema gaan ook de bijbelvertellingen over dit thema. Zo hebben we de afgelopen week vertellingen gehad over de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde uit Openbaringen. Ook al is je plek hier op aarde niet fijn God beloofd ons ook een andere plek! Ook psalm 27 een psalm van David gaf ons mooie lessen over je veilig voelen bij God! Als we het thema hebben afgerond gaan we verder met het eerste hoofdstuk van Levend Water. Hiervoor zullen de kinderen dit schooljaar ook huiswerk krijgen. In een volgende nieuwsbrief zal ik daar meer schrijven over het huiswerk van de diverse vakken.

Het gewone werk:

Vorige week zijn we met rekenen gestart met een tempo test voor rekenen. Deze test is heel handig want we zien bij de kinderen of de basisbewerkingen er goed in zitten! Voor spelling zijn we gestart met een PI dictee, dit dictee laat ons zien welke categorieën de kinderen wel/ niet beheersen. Door het afnemen van deze toetsen weten we direct waar we met deze belangrijke vakken extra op moeten letten!

Bezetting groep:

Zoals u wellicht ook al wel weet gaat groep 8 van woensdag tot vrijdag op kamp. Aangezien ik mee ga op kamp zal er vervanging voor de groep staan. Juf Zevenbergen zal er morgen, donderdag en vrijdag voor de kinderen zijn! Met juf heb ik inmiddels ook al een overdracht gehad!

Op de maandagen zal meester Koos voor de groep staan. De ene week is dat omdat ik OICT taken heb binnen de vereniging, de andere week is dat i.v.m. mijn ouderschapsverlof. Ik kan u vertellen dat de kinderen en meester Koos erg veel zin hebben in deze dag.

Leuke activiteit:

Om de start van het schooljaar extra leuk te laten zijn hebben we bedacht om wat leuks met elkaar te gaan doen! We gaan vrijdag avond 16 september van 17.00-20.00 een barbecue houden bij de opa van Ruben! De hele klas is uitgenodigd om er dan bij aanwezig te zijn. De kinderen zijn die dag vrij dus we hopen de kinderen dan allemaal welkom te heten op de boerderij van Ruben zijn opa. Zodra we meer weten zullen we dit ook met u delen! Wordt vervolgd dus....

Groepsavond:

Gisteren mochten we ook een aantal ouders van onze groep verwelkomen op de groepsavond. We hebben gesproken over de Kanjerlessen en de bijbehorende petjes. Met een rood, geel, of zwart randje aan witte petten gedrag krijg verrassend mooie dingen....

Vraag er ook maar naar bij uw kind en praat er eens over door! Ook het handelingsgericht werken voor lezen, spelling en rekenen kwam nadrukkelijk aan de orde. We mochten zelfs de link maken met het kiesbord, leren in beeld en de doelenmuur!

Tot slot hebben we nog de vacature voor een groepsouder onder de aandacht gebracht. Lijkt het u leuk, we horen het graag!

Groeten, groep 6/7 met meester Koos en meester Tijs.