

Klassennieuws

Calvijn

groep

3

Nieuws uit de groep

Deze weken zijn we bezig met heel veel dingen.

De warmte viel tot nu toe nog mee, de kinderen kunnen het ook nog goed volhouden.

Deze week en begin volgende week zijn we de cito's aan het afronden.

Ondertussen zijn we ook aan het werk met de laatste kern van Veilig leren lezen.

Deze kern gaat over het BOM (botjesmuseum) en KUM (kunstmuseum).

Het ankerverhaal/boek geeft ons genoeg inspiratie om hier mee aan de slag te gaan.

De laatste weken van het schooljaar zijn we hier mee bezig.

We verwonderen ons over God als kunstenaar.

Over hoe kunstig Hij alles heeft bedacht en gemaakt. De mens die Hij zo prachtig bedacht heeft.

We praten over wat is kunst en we zijn druk aan het werk om onze eigen kunstwerken te maken.

We kennen al een aantal beroemde kunstenaars en we praten over het museum.

Welke verschillende musea zijn er en wie is er weleens naar het museum geweest.

Ook blijven we natuurlijk lezen om leeskilometers te maken. Prachtig om te zien hoe ze zich steeds meer afsluiten en in het verhaal van het boek zitten.

Bijbelvertellingen

De jaarplanning van Levend Water is klaar.

De kinderen vinden het leuk om samen een verhaal te kiezen wat ze graag willen horen.

Afgelopen week hebben we vertellingen van Daniël in de Leeuwenkuil en de barmhartige Samaritaan gekozen.



Verjaardagen

De verjaardag van Jenet en Sandra hopen we te vieren in de week van 4 juli, hier later meer over!

Werkdagen

Volgende week zal Jenet op maandag/woensdag werken en Sandra op dinsdag/donderdag/vrijdag.

Hart. groet,

Jenet Korterink en Sandra Knoll

